

## EGNSHISTORISK ARKIV - *en. realitet*

*Afviceskoleinspektør Jens J. Lind.*

Den 1. februar kunne Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø rykke ind i de lokaler, som kommunen havde lovet at stille til rådighed for dets virksomhed i administrationsbygningen. De består af 3 værelser og ligger i nordfløjens kælderetage. Man kommer derned ad hovedindgangen i gården, og det er vort håb, at når der bliver mere system over arbejdet med arkivet, og når vi får fast åbningstid, at egnens beboere vil være flittige gæster dernede. På den anden side må man huske, at arbejdet er meget tidkrævende og sker på frivillig basis, så opbygningen vil sikkert tage nogen tid. Om lokalerne må man sige, at de er velegnede til formålet, selv om udstyret naturligvis endnu er temmelig beskedent.

Inden vi kom så vidt, er der naturligvis gået et forberedende arbejde med arkivet forud: møder, forhandlinger med kommune og landsarkiv, vedtagelse af vedtægter m. m. Sideløbende med oprettelsen af arkivet er der også stiftet en egnshistorisk forening. Det skal understreges, at det er to forskellige »foreninger«; men de vil forhåbentlig få et godt samarbejde fremover. Arkivet udgør administrativt en del af kommunens biblioteksvæsen, medens Egnshistorisk Forening er en »privat« forening, som dog har ret til at udpege 2 af de 4 valgte medlemmer af arkivets bestyrelse. De 2 øvrige udpeges af kommunalbestyrelsen. I Egnshistorisk Forenings formålsparagraf står det endvidere udtrykkeligt nævnt, at den skal støtte arkivet samt »fremme interessen for vor egnshistorie ved sådanne aktiviteter, som kan medvirke hertil«. Det har den bl. a. gjort med stor succes ved at tage initiativet til det slægtsforskningskursus, som for tiden afholdes i aften-skolen.

### **Hvad er et arkivs opgave, og hvad er det interesseret i?**

Det har først og fremmest til opgave at modtage, registrere og opbevare skrivelser, billeder, protokoller m. m. af egnshistorisk og personalhistorisk betydning. Man vil altså gerne have billeder af enhver art, skøder, aftægtskontrakter, avisudklip, håndskrevet eller duplikeret materiale om egnen osv. osv.

Det kan tænkes, at mange har materiale, som de ikke ønsker at afhænde; men da er arkivet meget interesseret i at få lov til at tage kopier, hvis det er muligt. Det kan også tænkes, at nogle ligger med sager, som man ikke ønsker gjort tilgængeligt foreløbigt, og derfor vil man ikke aflevere det til

et arkiv. Det bør dog ikke være noget problem, for arkivet SKAL og VIL behandle sådan et materiale fortroligt, evt. i forseglede indpakning, om det ønskes. Man skal blot gøre opmærksom på ens betingelser, når man afleverer tingene.

*Hvilken interesse kan en sådan samling have?*

Den kan nu og i fremtiden fortælle om de forhold og betingelser, forudgående slægtled har levet under, hver lille brik er med til at danne et helhedsbillede. Også aktuelt stof har interesse - hvad der sker i dag, er i morgen på vej til at blive historie.

Alt for meget er gået tabt og tilintetgjort som »gammelt ragelse«. Derfor skal arkivet være med til at redde det, som endnu findes. Der er allerede blevet afleveret en del materiale, bl.a. har fru E. Madsen skænket meget materiale, som hendes afdøde mand, C. C. Madsen, havde samlet gennem årene. At også mange mennesker, der har tilknytning til egnen, men ikke længere er bosat her, er interesseret i arbejdet, viser følgende lille træk: Arkivet fik en dag et brev fra en dame i Århus, hun havde i en avis læst, at vi ville lave et arkiv. Hun spurgte, om vi ville have et par tegninger, som »skabsmanden« i Oddesund havde lavet. Det ville vi selvfølgelig gerne, så nu har vi begyndelsen til en samling om en af egnens mere originale skikkelser og håber, at andre kan supplere den. Således ønsker vi efterhånden at få bygget en personalhistorisk samling op om de mennesker, der på den ene eller anden måde har haft betydning for egnen.

Arkivet skulle gerne blive et sted, hvor man kan dyrke »forskning« på lokalt plan, f. eks. slægtsforskning, og samlingen vil med visse begrænsninger være tilgængelig for såvel enkeltpersoner som studiekredse og skoler, der søger oplysninger om egnens historie. Derfor har arkivet også allerede anskaffet nogle hjælpemidler, bl.a. håndbøger, og vil fortsætte denne opbygning. Vi regner også med i løbet af sommeren helt eller delvis at få kopier af de kirkebøger, der nu befinder sig på landsarkivet. Det vil altså sige, at hvis man vil søge oplysninger om ens slægtskabsforhold tilbage i tiden, og slægten har været hjemmehørende her, så kan man få oplysningerne på arkivet (eller for de sidste ca. 100 år hos sognepræsten).

Ovenstående var lidt om arkivet, dets opgaver og muligheder, og jeg vil gerne lade artiklen munde ud i en opfordring til alle historisk interesserede om at slutte op om opbygningen af arkivet, så det kan blive til gavn og glæde for egnen og være med til at styrke den voksende interesse for egnshistorien og forståelsen for værdien af at kende ens egen lokalhistoriske baggrund.

J. J. L.