

## *Nørre Kappel*

*Anna Overgaard*

Så langt tilbage som 1580 nævnes Kappel el. Kappelgård i Ørum lens jordebøger, senere også i lensregnskaber. I matrikl. 1688 nævnes ejd. Nør Cappel, 1789 både Nørre og Sønder Cappel. På et kort fra 1789 (forarbejdet til Videnskabernes selskabskort) ses to huse, som kaldes Kappelhuse. Vil man tro et gammelt sagn, skulle der have ligget et kapel i nærheden. Men det får man næppe nogensinde bekræftet rigtigheden af - eller det modsatte.

I kirkebogen for Sønderbjerg sogn, beg. 1705, ser man, at mange af beboerne har tilnavnet Cappel el. Kappel. Om de bor i Sdr. el. Nr. Kappel, kan være svært at vide. Men da der til Nr. Kappel også hørte en smedie, fik manden der ofte tilnavnet smed. 1710 nævnes Engelbrecht Smed, 1801 Hans Nielsen Smed.

I den første del af 1800-tallet skiftede Nr. Kappel ret ofte ejere - indtil 1835. I de efterfølgende 145 år har fire generationer af slægten Gade haft sit virke og sit bosted der, nemlig:

Fra 1835 Christen Thomsen Gade, fra 1877 Niels Christensen Gade, fra 1905

Peter Gade, fra 1935 Niels Gade.

Da Nr. Kappel blev købt i 1835, var det kun et boelssted af hartkorn 7 skp. 1 alb. og for den købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. I 1841 købtes en parcel (hartk. 5 skp. 1 fjdk. 1 ¼ alb.) af Peder Christensen Fomsgård, som netop havde fået bevilling til at udstykke sin gårds jorder. Det var således på hans jord, de fem fiskerfamilier fra Thyborøn slog sig ned i 1840, da de blev husvilde efter den store oversvømmelse i 1839. De fik hver en strimmel jord, nok til et par køer, og her opførte de deres huse, som de førte med sig. Den lille klåt huse kaldtes siden for Klatby. Senere, nemlig i 1872, blev resten af Peder Fomsgårds jord tilkøbt Nr. Kappel. Andre mindre parceller blev lagt under i tidens løb.

Sdr. Kappel blev nedlagt omkr. 1918 og jorden blev da lagt til Nr. Kappel, der efterhånden bestod af mange forskellige matrikelnumre. Nogle er dog solgt fra igen senere. Men Kappelnavnet har holdt ved i 400 år.

*Anna Overgård*