

Floulev Forskole



Af Signe Lyhne Brændgaard, f. i Floulev 1923.

I 1947 gift og bosat som gårdmandskone i Refs ved Hurup. Har arvet interessen for slægts- og egnsforskning efter sin far, Ivar Lyhne, Floulev.

Forskolen lå 200 meter fra mit hjem i Floulev. Den blev bygget i 1927, samme årstal og samme model som Egebjerg forskole. Skolerne skulle afløse Helligkilde skole, der lå i krydset Munkevej-Kalkværksvej. Nu afdøde lærer Johannes Poulsen, Fur, skrev en sang til sine forældres guldbryllup i 1934, hvor han i 3. vers skriver: "Ad østerdiget Karen gik til Helligkilde gamle skole". Karens barndomshjem var Hovedvejen 54 i Floulev, og årstallet var 1875. Skolebilleder fra Floulev ca. 1908 og 1916 viser i antal af skolebørn, at der i høj grad var brug for en forskole. Forskolen og det lille hvide hus øst for sandgraven syd for Stokhøjvej samt "Solbakken" har samme matrikelnummer, men forskellige bogstaver.

Skolen var indrettet med skolestuen mod syd. Den havde to store vinduer, og herfra kunne vi følge trafikken til og fra Oddesund. Jeppe og Søren Yde aflæssede grus fra arbejdsvogne uden for vinduerne ved siden af nedkørslen til sandgraven. Her lå altid en stor dyngge grus. En del vogne så vi køre efter sand. I vindueskarmene stod røde pelargonier, som var det eneste, der kunne tage vor udsigt.



Floulev forskoles elever ca. 1908.

Forreste række fra venste: Laura Lind Poulsen, Peder Hebsgaard, Emilie Fomsgaard, Anton Hebsgaard, Albert Thomsen, Kirstine Riis, Johannes Poulsen, Elvine Barslev og Margrethe Olesen. 2. række fra venstre: Niels Hebsgaard, Anna Larsen, Anders Hebsgaard, Kirsten Hebsgaard, ? Fomsgaard, Martin Møller og Johannes Barslev.

3. række (begynder foran Marie Holt): Martine Sørensen, Arnold Krog Christensen?, Maren Vestergaard, Karen Vestergaard, Sidsel Marie Poulsen og Kristian Olesen.

4. række fra venstre: Peter Larsen, Kirstine Madsen, Niels Riis, Marie Olesen, Kristian Barslev, Helene Lassen, Marie Holt (lærerinde), Stinne Hebsgaard, Dorthe Olesen, Ellen Poulsen, Laura Poulsen og Thora Olesen.

Skolestuen var hyggelig med børnevenlige billeder på væggene og tillige et Danmarkskort og et europakort. Et skab indeholdt undervisningsmaterialer. Der var et kateder, to rækker borde og til opvarmning en kakkelovn.

Skolens hoveddør mod vest førte ind i en ret stor skolegang, hvor der foruden døren til skolestuen var indgang til lærerindens lejlighed, der bestod af en stor stue, et soveværelse og et køkken med komfur og en petroleumskoger, for mig en spændende indretning. De fleste havde primus som ekstra kogegrej. Desuden et spisekammer, kælder og en mørk baggang med døre til loftstrappe, skolestue, køkken og bryggers, sidstnævnte et halvtag.



Floulev forskole 1916.

Forreste række fra venstre: Dora Fomsgaard, Svend Olesen, Laura Olesen, Ole Olesen, Niels Vestergaard, Laura Barslev og Kristian Hansen Larsen.

2. række fra venstre: Kirsten Olesen, Margrethe Hebsgaard, Else Poulsen og Henrik Vestergaard.

3. række fra venstre: Anna Hebsgaard (husbestyrerinde), Esther Korsgaard, Jenny Olesen, Marie Holt (lærerinde), Dahl Nielsen og Thorvald Fomsgaard.

Øst for skolen var der en tilbygning indrettet med drenge- og pige-wc, et til lærerinden samt et brændselsrum. Foran bagdøren var en brønd med pumpe, som det var meget strengt at hive vand af. Børnene kunne af og til tjene bolsjer ved at pumpe et par spande vand, bære brændsel ind, hente sand i en spand i sandgraven til at strø ved fordøren og jævne ud med en rive. Legepladsen foran skolen var omgivet af en tjørnehæk på de tre sider. Når græsset på legepladsen blev for langt, f. eks. efter sommerferien, slog min far det med en høle, og derefter havde skolebørnene det ekstra sjovt med at lave reder, og hvad fantasien ellers kunne sætte i gang.

Marie Holt blev ansat som forskolelærerinde i 1907. Hun var født i Taulov 26. december 1881 og døde i Hvidbjerg 16. juni 1951. Hun var datter af gårdejer og indremissionær Jens Holt. To af hendes brødre var præsterne

Christian og Hans Holt, og flere af hendes søskende blev præster. Hendes nevø, seminarirektor Paul Holt, skrev "Indre Missions historie".

Marie Holt var en dygtig og nidkær lærerinde, som også tog del i sognets menighedsliv, især KFUK. Hun gav alle børn en solid undervisning uanset deres evner.

Jeg tror, at alle trivedes i hendes skolestue. Hun begyndte dagen i skolestuen med at synge en salme, bede en bøn, Fadervor, Tros-bekendelsen, og synge endnu en salme. Hun gjorde meget ud af religionsundervisningen, især udenadslæren af korte salmevers, som vi skulle kunne allerede i 1. klasse. Det var en streng omgang for vore mødre, da vi ikke kunne læse. Nogle af os har aldrig glemt dem.

Vi gik i 1. klasse i to år og i 2. klasse i halvandet år, hvorefter vi kom til Barslev skole. Der var 4 klasser. Da kunne vi skrive med pen og blæk. Vi



Floulev forskoles elever 1929.

Forreste række fra venstre: Peder Vester, Ellen Christensen, Inga Vestergaard, Gerda Vestergaard, Karen Vester, Ninna Krog Christensen, Signe Lyhne (ikke elev).

2. række fra venstre: Dam Amby, Ole Christensen, Sigrid Fomsgaard og Marie Krog Christensen.

3. række fra venstre: Anna Hebsgaard (husbestyrerinde), Børge Lyhne, Kristian Harbo, Arnold Amby, Frederik Olesen og Marie Holt (lærerinde).

havde eksamen med skolekommissionen, hvis formand var pastor Prøvensen. Vor gymnastik i 1. klasse var: "Nissen er en kunstig mand", og den optrådte vi med ved denne lejlighed.

Anne Hebsgaard, født i Barslev 21. april 1886 var husbestyrerinde for Marie Holt fra omkring 1910, indtil hun døde i Hvidbjerg 16. april 1943. Hun ville selv have været lærerinde, men måtte opgave det på grund af et dårligt knæ, som blev stift. Hun afløste i skolestuen ved sygdom. Marie Holt havde et skrøbeligt helbred, som blev grunden til pensionering allerede som 50-årig. Hver morgen fik Marie Holt serveret en kop kogt kartoffelvand på katederet, båret ind af en af skolepigerne, udvalgt af Anna Hebsgaard, når hun stod med koppen i skolestuens dør.

I den mørke baggangs loft sad en trisse med en snor. I den gjorde Marie Holt armgymnastik mod gigt. Et apparat sat til et batteri gav vibrationer og blev brugt på hendes gigtsvage knæ og hofter.



1. klasse i Floulev forskole 1930.

Forreste række fra venstre: Gerda Olesen, Signe Lyhne og Kirsten Amby.

2. række fra venstre: Marie Holt (lærerinde), Mette Steen Larsen, Edith Staal Andersen og Anna Hebsgaard (husbestyrerinde).

Enkelte gange gik Marie Holt med os til "Varshøj", hvor hun læste historier siddende i skygge under en paraply. Da var vi kun fem piger i klassen.

Vore fødselsdage så vi hen til som store oplevelser. Vi var alle født i vinterhalvåret. Derfor var det mørkt, når vi sidst på eftermiddagen skulle hjem. En af os blev udstyret med en flagermuslygte, lommelampe eller karbidlygte, og så fulgte vi hinanden hjem til Helligkilde, Sdr. Floulev og tilbage til Floulev "by". Det varede længe, men vi havde det sjovt. To skove skulle vi passere. Der var næsten ingen trafik på vejene, og jeg tror aldrig, vore forældre var urolige for os.

Den årlige sommerudflugt foregik i mange år med hestevogne til Egebjerg bakker. Børnene vinkede med stofflag i hænderne. Der kørtes ad Stokhøjvej. En gang kan jeg huske, forældrene drak kaffe i Tambohus kro.

I januar 1938 døde Richard Steen Larsen, 18 mdr. gammel af lungebetændelse. Skolebørnene var inde at se ham i kisten. Det var nærmeste nabo.

I mit hjem havde vi megen forbindelse med Floulev forskole. Min far besørgede Marie Holts ærinder hos købmand Knud Kofod. Han hentede hendes gæster med hest og vogn ved toget. Vor unge pige, som i flere år hed Cecilie Larsen, skurede og ferniserede skolestuens gulv. Det var de ikke helbredsmæssigt i stand til selv. Da Marie Holt og Anna Hebsgaard byggede hus og flyttede til Hvidbjerg omkring 1931, var der syv børn i Floulev forskole, fem i I. klasse og to i 2. klasse.

Lærerinde Rigmor Jepsen fra Herning blev ansat som vikar. Hun var ung og køn. Undervisningen blev som en leg for os. Vi fik faget håndarbejde, som vi ikke havde haft før. Rigmor Jepsen havde et stift knæled, men hun havde en cykel, der var indrettet dertil. Den elskede vi at cykle på. Hun cyklede med os til Floulev strand, hvor vi måtte bade. Engang strejkede vi i sympati med Gerda fra "Hoelgården", som var vor klassekammerat. Hendes morbror var druknet ved badning netop der denne sommer. Gerda nægtede at gå i vandet, og så ville vi andre heller ikke bade. Skolen blev nedlagt ca. 1934, og derefter indrettet som bolig for andenlæreren ved Barslev skole. Den solgtes til privat beboelse efter 2. verdenskrig.



Floulev forskole 1932.

Forreste række fra venstre: Kirsten Amby, Herluf Amby (ikke elev), Adolf Vester, Knud Lyhne (ikke elev), Signe Lyhne og Gerda Olesen.

2. række fra venstre: Helga Gramstrup, Mette Steen Larsen, Edith Staal Andersen og lærerinde Rigmor Jepsen (søster til fru lærer Kreiberg, Ginnerup).

Helga Gramstrup og Adolf Vester var anden classes elever, 5 piger i første klasse.